



# UNIEKE VONDST BIJ DE KRINGLOOP

## 18E-EEUWSE GEVELLANTAARN GEVONDEN

*Hoe vaak gebeurt dat. Een topstuk vinden bij de kringloop. Daar moet je oog voor hebben. En dat had de vrijwilliger van de kringloopwinkel in Castricum. Hij zag bij binnengekomen spullen een oude gevellantaarn die hem wel interessant leek. Het topstuk heeft een reis gemaakt. Van de Herengracht in de 18e eeuw, via de zolder aldaar naar de kringloopwinkel in Castricum. Vandaar naar het restauratieatelier en uiteindelijk bevestigd aan pand Amstel 95.*

*Jaap Hulscher*

Theo Rouwhorst, oud directeur van het Bureau Monumentenzorg van de gemeente Amsterdam werd in 2003 in zijn woonplaats Castricum gebeld door de heer Heyer van de plaatselijk kringloopwinkel. Bij de aangeboden spullen was hij een oude gevellantaarn tegengekomen die hem wel interessant leek. Rouwhorst ging kijken en zag tot zijn verrassing een karkas van een originele eind 18e-eeuwse gevellantaarn in een monumentale maatvoering. Volgens zeggen hadden in deze lantaarn restanten van paars violet glas gezeten. Dat type glas is kenmerkend voor de tweede helft van de 18e eeuw, toen in het glas mangaan werd toegevoegd. In het begin prachtig helder glas, maar na verloop van tijd verkleurend naar die specifieke zacht paarse tint, die je ook nu nog in diverse panden met ramen uit die tijd kunt terugvinden.

### **TIEN EURO VOOR EEN POTENTIEEL TOPSTUK**

Rouwhorst aarzelde geen moment en kocht de lantaarn voor tien euro en benaderde Stadsherstel Amsterdam met de vraag of zij de lantaarn zou willen adopteren. En adopteren betekende in zijn ogen het restaureren van de lantaarn en er dan een mooie plek voor zoeken aan één van onze panden. Die uitdaging zijn we graag aangegaan met in ons achterhoofd de wetenschap dat juist dit soort elementen van oud Amsterdam altijd op de volle steun van onze Vrienden kunnen rekenen.

Wat we zagen was niet hoopvol. In de contouren van de hoop schroot was inderdaad de lantaarn nog net herkenbaar, maar het was duidelijk dat de restauratie een kostbare operatie zou worden. Temeer daar het hier niet ging om een gangbaar model, maar om één met formidabele afmetingen, een topstuk in zijn soort. Restauratieatelier Rescura coördineerde de restauratie. Koperslager Zoppie heeft een klein wonder verricht door uit de restanten weer een prachtige lantaarn op te bouwen. De lamp is geschilderd en verguld, er is glas ingezet en er is weer een arm bij gezocht. Omdat we geen druk op deze productie hebben gezet is de lantaarn tenslotte eind 2011 'opgeleverd'.

### **GERED MET STEUN VAN DE VRIENDEN**

Nu was het onze taak om een nieuwe passende locatie te vinden voor dit unieke stuk. Uniek omdat een lamp van dit model niet meer in Amsterdam te vinden is. Tot voor enkele jaren was er nog één te vinden aan de Keizersgracht 596, maar nu rest daar alleen nog een arm. De lantaarn is gered met steun van onze Vrienden. Zij hebben tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering mogen kiezen uit drie panden waar de lantaarn zou moeten komen te hangen. Het werd Amstel 95. De lantaarn is inmiddels bevestigd naast de stoepopgang op een stevige brede penant, die recht doet aan dit bijzondere stuk.



*Deze Vriendengift, de prachtig gerestaureerde gevellantaarn uit de 18e eeuw, hangt nu bij het pand Amstel 95, foto Juan Hernández*